

Van de hoed en de rand

Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken is een kunst, zeker als je je enigszins staande wilt houden in onze drukke informatiemaatschappij. Dat sommige mensen denken deze kunst optimaal te beheersen, blijkt maar weer eens in de discussie over de mensenrechten in China in aanloop naar de Olympische Spelen in Beijing.

Verschillende organisaties grijpen het sportieve evenement aan om de aandacht te vestigen op de grove schendingen van de mensenrechten die in China nog steeds op grote schaal plaatsvinden. Censuur is aan de orde van de dag, en een ieder die een mening verkondigt die de Communistische Partij niet bevalt loopt het risico opgepakt, gemarteld en ter dood veroordeeld te worden. Het vergrijp hoeft niet groot te zijn; zelfs het versturen van een e-mail kan aanleiding zijn voor een arrestatie. Als er al sprake is van een proces verloopt dit meestal onrechtmatig: de verdachte krijgt geen tijd om de verdediging voor te bereiden, de advocaat mag geen getuigen à décharge oproepen en bekentenissen die door marteling zijn verkregen gelden als bewijs.

Hoewel de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in 1995 in Beijing plaatsvond, is het in China droevig gesteld met de vrouwenrechten. Zo worden als onderdeel van het geboortebeperkingsbeleid duizenden (Tibetaanse) vrouwen onder dwang gesteriliseerd, en krijgen nog eens zoveel vrouwen te maken met gedwongen abortus. Politieagenten deinzen er bovendien niet voor terug om gearresteerde vrouwen te verkrachten, of hen te laten verkrachten door mannelijke medegevangenen. De Communistische Partij staat erbij en kijkt ernaar- bijna letterlijk.

Er wordt nu dus terecht gediscussieerd over de mensenrechten in China. Nee, dan Jeroen Delmee, de aanvoerder van het Nederlandse herenhockeyteam. Gelukkig had hij goed door wat in deze discussie de hoofdzaak is en wat de bijzaak. Tijdens een interview met RTL Nieuws (16 januari 2008) liet hij weten zich volledig op de sport te willen richten, en zich derhalve niet te willen bezighouden met “randzaken”. Wat moet het heerlijk zijn om zo’n duidelijk inzicht te hebben in het verschil tussen hoofd- en bijzaken!

Marijke Naezer

16-01-2008